

REPERTOIRE

VREDA

CABARET

*Wil j' het
aan mijn*

Moesje

vragen?



Alle rechten
voorbehouden.

Drukk. en Uitgeverij
A. REDANT, Haaltert

Wil j' het aan mijn moesje vragen?

TEKST EN MUZIEK G. REDANT



Te mid-der-nacht staat 't groot por-taal der dans-zaal o- pen, En



men-sen gaan en ke- ren naar de dan- cing weer. In 't don-ker hoek-je



van de voor-deur weg-ge-do-ken, Zit stil en droef een knaap-je lief en teer. Daar



is hij el-ke nacht ge-ze-ten en wacht tot moe-der we-der-keert, Daar



heeft hij men-ig uur ge-sle-ten, En klonk zijn vraag zo me- nig keer :



Wil j' het aan mijn moes- je vra- gen, of ze nog niet we- der- keert ?

sol



'k Durf mij niet daar- bin- nen wa- gen, want ik wordt er s'eds ge- weerd.

sol



'k Voel me t'huis zo vreemd ver- la- ten, want ik ben toch nog zo klein.
2de: Toen be- gon hij stil te schrei- den, zacht- j- s viel zijn hoofd- je neer.



Wil j'het moe- der- t- je gaan vra- gen, ik ben toch zo bang al- leen.
Moe- der borg h' haar vrees- lijk lij- den, want haar kind- je was niet meer.

2

Maar niemand wil aan knaapjes bede aandacht lenen,
En binnen danst de moeder tot de morgen voort;
Dan vindt z'haar kindje ingeslapen op de stenen,
En wekt hem zachtjes met een lieflijk woord.
Maar d'andre nacht, in sneeuw of regen,
Zit 't knaapje weer bij 't groot portaal,
En klinkt zijn stemme stil-verlegen,
En met een snik, zo menigmaal: j

3

Op zekre nacht, het sneeuwde in de donkre straten,
In 't hoekje van het groot portaal zat 't knaapje klein.
De traantjes bolden over d' halfvervrozen kaken,
En in zijn hoofdje brandde o zo'n pijn.
Zijn lipjes rilden van de koude,
Zijn voorhoofd gloeide van de koorts,
En telkens hij zijn handjes vouwde,
Kwam uit zijn mond slecht woord na woord:

4

Toen kon hij kou en lijden niet meer langer dragen,
En keerd' hij wanklend naar het somber huisje weer;
Nog kon hij 't einde van zijn lijdensweg genaken,
Daar viel hij snikkend op het stoepje neer.
En toen zijn moeder d'andre morgen
Hem stervend aan de voordeur vond,
Sprak in een ijldroom nog het knaapje,
En kwam het moeilijk uit zijn mond:

UIT HET REPERTOIRE VAN HET

VREDA - CABARET

VERSCHEEN REEDS :



Sanja Zigeunerduet
Avondgebed van de Blinde
Met mijn Mandolien
Robert en Bertrand Duet
Wil j' het aan mijn Moesje vragen ?
Herderslied
Minneke Poes
Kaatje
Tyrolerlied Zigeunerduet
Echo's der bergen
Dat is de kunst
Een Vraa....
Zo wordt de liefde geboren
In de Maneschijn
Saam in ons huisje
Wanneer de blaadjes vallen....
Bacchus in penarie