

Gemeente Haaltert

VOETBALCLUB

R. C. HAALTERT

PROGRAMMA

REVUE

ZEG... LACH NE KEER

ZAAL:

PETRUS DOOREMONT

Zondagen

3 en 10 JANUARI 1943

DEEL I

1 Voorwoord

door Désire Allaer.

2 Reglement van de zaal

door Van Overwalle Julien.

3 Voorspel

door het gezelschap.

4 De Supporter.

JEF:	Scheerlinck Erwin.
PIÉ:	Allaer Désire.
GERMAINE:	Renneboogh Madeleine

5 Twee model Schoonmama's

gezongen door
Herreman Yvonne en Van Overwalle Simonne.

6 De Bevoorradingdienst geeft volle Gaas

CONSTANT:	Van Overwalle Julien.
SYLVAIN:	Scheerlinck Erwin.
MARCEL:	Allaer Désire.
TIST:	Van Overwalle Maurits.
CHARLOTTE:	Herreman Yvonne
JEANNETTE:	Vijverman Laura
MELANIE:	Renneboogh Madeleine

7 Ik heb een Spijkertje in mijn Schoen

gezongen door Van Overwalle Maurits.

8 Een vroolijke Thuiskomst

ZIJ:	Vijverman Laura
HIJ:	Van Overwalle Maurits.

9 Vaarwel aan den Walput

gezongen door het gezelschap.

10 MINUTEN POOS

DEEL II

- 1 Orde van den Dag... Smokkelen**
SMOKKELAAR: Van Overwalle Maurits.
CONTROLEUR: Scheerlinck Erwin.
- 2 De Begrafenis van Tante Sien** gezongen door
Van Overwalle Maur. en Scheerlinck Erw.
- 3 Een groot Huishouden is geenen «Kak»**
MOEDER: Vijverman Laura
MARIA: Van Overwalle Sim.
JOSÉ: Herreman Yvonne
LOWIEKEN: Van Overwalle Julien
PAUL: Scheerlinck Erwin
JEFKEN: Allaer Désire
- 4 Den Avond is Zoet** gezongen door
Herreman Yvonne, Van Overwalle Sim.
Van Overwalle Maurits en Allaer Désire.
- 5 Boeren**
FILLE: Vijverman Laura
DOREN: Van Overwalle Julien
- 6 10 Minuten Baas in Huis**
JEANNETTE: Renneboogh Madeleine
JEF: Allaer Désire
FRANS: Van Overwalle Julien
- 7 Sus en Gus** gezongen door
Scheerlinck Erw. en Van Overwalle Maur.
- 8 Een pijnlijke Vergissing**
MOEDER: Renneboogh Madeleine
RENILDE: Van Overwalle Simonne
ROSA: Herreman Yvonne
Mr SLOEF: Van Overwalle Maurits
- 9 Twee Dandy's** gezongen door
Scheerlinck Erw. en Van Overwalle Maur.
- 10 Slotparade** door het gezelschap.

Zeg... lach ne keer

Refrein. Zeg, lach ne keer, een beetje meer;
Het betert toch niet met te kniezen,
'Ne vieze gast, geeft niets dan last,
We smijten dat buiten als het past.
En mist ge soms de trein,
Peinst dat er ander zijn;
Ge moet indachtig zijn:
't Is lange dood te zijn.

Twee model Schoonmama's

Refrein. Dat is de plicht van de moeder
Als zij zoo iets ziet,
Maar verder bemoeien
Wij ons met het huishouden niet.

Tante Sien

Refrein. Hoera! Nu zijn we uit den brand,
Nu alle zorgen aan den kant,
Geen enk'le beer hindert ons meer,
Wij dansen hand aan hand.

Boerenleven

Refrein. En na den oorlog of nog eêr
Zijn de boeren toch « menheêr »
Ons vrâ gekleed met veel tam-tam,
Zullen ze groeten « dag madam ».
Per auto rijden van 't hof,
Al wie 't benijdt zegt « dat is grof »;
We vegen er ons hielen aan,
Want na den « krieg » is 't toch gedaan.

De twee Dandy's

Refrein. Ja wij zijn dandy's chick en fijn,
Beminnen vrouwen, spel en wijn;
Wij doen aan kunst en politiek en ook muziek,
Steeds fijn gekleed, geparfumeerd,
In 't spreken zeer gedistingeerd
En door elkeen die ons passeert: gesalueerd.