

Kerkelijk gebeuren



H.Rochus-Keiberg-bouwjaar einde 18de eeuw



H. Hart - bouwjaar 1927



H.Coleta-Kerkskenhoek-bouwjaar 1906



H.Kruis-Bakkersstraat-bouwjaar 1881

In de jaren 30-40 was er geen straat of wijk zonder kapel. Die werden meestal onderhouden door enkele brave zielen uit de omgeving. Met de processie ijverde elke buurt om hun kapel om ter mooist te versieren. Wanneer het Allerheiligste voorbij kwam was er een korte gebedstonde.

O.L.V. was de uitverkorene, 8 van de 22 bedehuisjes waren aan haar toegewijd.



H.Antonius-Droeskouterstraat-bouwjaar 1878



H.Jozef-Bruul-bouwjaar 1902



H.Moeder Anna-Bruul,
Sneppensstraatje-bouwjaar 1921



O.L. Vrouw van Lourdes - bouwjaar
1886, herbouwd in 1982



O.L.Vrouw van Vrede-Zwarthaar-bouw-
jaar 1914



O.L.Vrouw van Bijstand (oorspronkelijk
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen)-
's Gravenkerslaar-bouwjaar 1950



O.L.Vrouw -Doornstraat-bouwjaar 18de
eeuw



O.L.Vrouw van zeven Weeën-Ekentstraat-
bouwjaar 1865



H.Anna-viersprong Hollestraat-
Windmolenstraat-bouwjaar 1826



H. Gaugericus.-Muisstraat-Dreef-bouw-
jaar einde 18de eeuw



O.L.Vrouw-Jeruzalemstraat-bouwjaar
einde 18de eeuw



O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen-
Edestraat-bouwjaar 1867, herbouwd
1967



H.Antonius-Achterstraat-bouwjaar 1878



O.L.Vrouw van Vrede-Diepeweg-bouwjaar 1943



H.Gorik-Boekentstraat-bouwjaar 1850



O.L.Vrouw van Fatima-Kattestraat-bouwjaar 1957



O.L.Vrouw van Bijstand-Houtmarkt (kerkhof)- gebouwd 1703. Deze kapel is ongetwijfeld de mooiste en merkwaardigste van de Haaltertse bedehuisjes. Het is een beschermd monument in laat-barokke stijl, ook O.L.Vrouw ter Heyden genoemd.



O.L.Vrouw van Lourdes bouwjaar omstreeks 1875, herbouwd in 1910

Onze parochieherders



Bij het buitenkomen van de kerk (v.l.n.r.): onderpastoor Van Crombrugge; onderpastoor Van der Cruyssen; de jubilaris, pastoor Van der Mynsbrugge; uiterst rechts: onderpastoor Marc Claus.

August Van der Mynsbrugge (° Overboelare, 20 juni 1861 en + Haaltert, 23 januari 1951). Hij werd pastoor in Haaltert op 11 november 1918. In tegenstelling tot zijn voorganger, de zachtmoedige pastoor De Pessemier, was Van der Mynsbrugge eerder bot en streng in de omgang. Hij vond geen gehoor bij de beleidsmensen voor de subsidiëring van de bouw van een parochiale zaal. Hij nam het roer in eigen handen en zonder de steun van 'de klik van burgemeester Lauwereys' (dixit de pastoor) realiseerde hij dat lovenswaardig initiatief. In 1937 organiseerde zijn onderpastoor Claus een grootste hulde naar aanleiding van zijn vijftig jaren priesterschap. Om gezondheidsredenen stopte hij op 14 juli 1943 en verbleef in het rustoord Sint-Jozef tot zijn dood.



Florent Buckens (° Sint-Maria-Horebeke, 11 september 1885 en er overleden op 3 augustus 1965).

Deze priester, legeraalmoezenier in WO I, werd aangesteld in onze parochie op 14 juli 1943.

Hij zag hoe de bezetter de klokken weghaalde en het was zijn wens die vlug te vervangen. Op 10 augustus 1947, was de pastoor zeer gelukkig bij de inzegening van de nieuwe klokken. Zijn levensdroom, een beiaard installeren in onze kerk, werd bewaarheid. Op 11 april 1955 'speelde de beiaard (44 klokken) zo mooi hij kon'.

Hij bleef actief tot 1961 en keerde terug naar zijn geboortedorp.



In 1969 werd Haaltert een dekenij. E.H. Antoon Tysmans werd benoemd tot deken.

Hij werd geboren te Aalst op 15 oktober 1903. Op 2 juni 1928 werd hij priester gewijd en kreeg zijn aanstelling in Haaltert op 1963 en ging op rust in 1983. Op 19 januari 1991 overleed hij in Haaltert. E.H. Tysmans werd opgevolgd door Louis Merckx in 1983, tot dan pastoor in Denderleeuw. Na het overlijden van Deken Merckx in 1986 kwam E.H. Guy De Clercq en in 1996 werd E.H. Luc Soens benoemd tot deken.



1967- Roepingsdag

Op zondag 27 augustus (kermis Haaltert) verzamelden (bijna) alle religieuzen in hun geboortedorp. Op de foto een indrukwekkend getal broeders en kloosterzusters, zeven priesters en een bisschop.

Zittend: 1-Marie-Madeleine Baeten; 2-Frans Baeten; 3-...; 4-Emile Meganck; 5-...; 6-Odille Lauwereys; 7-Emilie Van Impe; 8-Mgr Clemens Van Houck; 9-Eveline Arijs; 10-Germaine Elskens; 11-Albert Van den Steen; 12-Marcel Roelants; 13-Frans De Schutter; 14-Jozef Heyman; 15-Frans Schockaert; 16-Deken Antoon Thijsmans (Aalst).

Midden: 1-Maria De Smet; 2-Maria Van Londersele; 3-...; 4-Maria De Schutter; 5-Maria Mally; 6-Maria De Vulder; 7-Madeleine Meganck; 8-Margriet Bogaert; 9-Elodie Meganck; 10-Martha Bogaert; 11-Alice Lauwereys; 12-...; 13-Maria Redant; 14-Alice Van de Velde; 15-Julia Meganck; 16-Maria Bogaert; 17-Yvonne De Graeve; 18-Eveline Arijs; 19-Zoë Dierickx; 20-Emilie De Schutter; 21-Raymonde Temmerman; 22-Robert De Backer; 23-Paula Van der Gucht; 24-Paul Godefroid; 25-Albert Van Londersele; 26-Anna Wijnant; 27-Maria De Meyer; 28-Agnes De Meyer; 29-Gilbert Van den Berghe; 30-Paul Vonck; 31-Paul De Meyer; 32-Roger Ghijssels; 33-onder-pastoor Strens (Aalst); 34-Jos De Rouck; 35-Hector Mailly.

Boven: 1-Marguerite Beirens; 2-Juliette Bernauw; 3-Julia De Schepper; 4-Adrienne De Jaegher; 5-Lutgarde Van de Weghe; 6-Germaine Geeroms; 7-Josephine Geeroms; 8-Elodie De Bie; 9-Aline Van Melkebeke; 10-Rosine Van Impe; 11-Godelieve Vonck; 12-Suzanne De Rouck; 13-...; 14-Maria Veldeman; 15-Albert Huybrecht; 16-Jozef De Brouwer.



1954 – Op 1 mei 1954 vierde Mgr Clemens Van Houck zijn eremis in zijn woonplaats, na de zalving tot bisschop in Pietersburg (Transvaal) in Zuid-Afrika. Hij overleed er in 1976.

De plechtige eredienst met de misdienaars: Jozef Roelandt; Désiré De Cock; Albert Veldeman en Thuur Van der Schueren.

Haaltenaar bisschop in Transvaal (Z-Afrika)

Monseigneur Clemens Van Houck werd geboren te Gent op 28 juni 1903. Het gezin Van Houck kwam naar Haaltert op het Dorp (huidige woning Dr Goossens).

De priester celebreerde zijn eremis in onze parochiekerk op 15 november 1927. In 1954 werd hij bisschop benoemd in Zuid-Afrika; datzelfde jaar werd hij gevierd in Haaltert.

De bisschop bij het verlaten van de woning familie Van Hoeck (Bruul). Links: Maurice Van Houck en rechts pastoor Buckens.



Mgr Van Houck bij het verlaten van de parochiekerk na de eredienst.



1950-Het Sint-Gorikskoor

Opggericht vóór 1870 verzorgde het steeds de liturgische diensten. In 1990 reikte Z.K.H. Prins Albert het predikaat 'Koninklijk' uit aan de toenmalige voorzitter Albert Redant.

Zittend: 1-Jozef Scheerlinck; 2-Louis Roelandt; 3-pastoor Buckens; 4-Jozef Lauwereys; 5- koster Paul Jooris; 6-Alexis Van den Berghe; 7-Jozef Van den Berghe.

Staannd: 1-Frans Van Cauwenbergh; 2-Julien Van Overwaelle; 3-Marcel Van Cauwenbergh; 4- Hypoliet Schotsaert; 5-Albert Redant; 6-Marcel Gees; 7-Gilbert Redant; 8-Frans Van den Berghe; 9-Oscar Roelandt.



De mooi versierde kerk n.a.v. een H.Hartfeest in juni 1944. De plechtigheid stond in het teken van de lang verwachte vrede.



1938- Bij het einde van de H.Missie was er een kruisverering onder grote belangstelling. In stoet werd het beeld doorheen de belangrijkste straten gedragen. Wij merken uittredend burgemeester Charles Lauwereys (x) en de nieuwe burger-vader Baron de Sadeleer (xx)



Verering van het kruisbeeld in de kerk door de missienaakring ('de witte mutsen').



Enkele kajotters en BJB-ers met onderpastoors Van der Cruyssen en Claus.

Zittend: 1-Oscar Roelandt; 3de: Emiel Sterck; 5de: Jules De Meyer; 6de: Cyriel De Smet.

Midden: 2de-Paul Scheerlinck; 3de-Eugeen De Meyer; 4de-Remy Mally; 8ste-Achiel De Rouck.

Achteraan: 1ste-Gustaaf Mertens; 2de-Jozef Mertens; 4de-Remy Boeykens; 5de-Albert Stockman.



1949- H.Hartviering

De apotheose op het volgeladen Dorpsplein. Vooraan herkennen wij: Schepen Arthur Van der Burght; Schepen Henry Meganck; Stijn Roelants; Jozef Roelants; Petrus Braeckman; Alfons Van der Maelen;... Op de 2^{de} rij: Notaris Bauwens;



In 1936 stond Antwerpen op zijn kop. Het stoffelijk overschot van Pater Damiaan werd teruggebracht naar zijn geboorteland. Koning Leopold III kwam de kist groeten. Ook Haaltert was met een afvaardiging aanwezig. De groep op het Hendrik Consienceplein
Vooraan: 1-onderpastoor Claus; 2-Jules De Meyer; 3-Bertha Ledegen; 4-Mieke De Schrijver; 5-Maria Hendrickx; 6-Rachel Leuze; 7-Remy De Loose; 8...Van Cauwenbergh.
Achteraan: Jozef Mertens en uiterst rechts Gentil Muylaert (met pet) en Remy Mally.



1937- Een groep gelovigen bij een kerkelijke viering. Vooraan de Plechtige Communicanten. Die waren steevast aanwezig bij elke belangrijke gebeurtenis en/of processie.

De processies



De suisse ('zwijs') was nauw verbonden met de kerkelijke gebeurtenissen. Gedurende de eucharistievieringen wandelde hij statig langs de stoelenrijen. Bij de te luidruchtige kerkbezoekers bracht zijn strenge blik opnieuw stilte en 'eerbied in Gods huis'.

Bij de processies was hij de gangmaker. Een mooie opname van Jozef Volckaert (geruime tijd uitbater van de Volkskring) bij de grote processie in Ekent.



1938- Een vooroorlogse processie aan de kerk. Bemerkt de bomenrij vóór het mooie Warandehuis.

Wij herkennen twee vaandels, dat van de BJB-afdeling St.-Isidoor en die van de toneelvereniging 'Voor Kunst en Vermaak' uit 1896.



Processie

1950 - Leden van de Missienaakring dragen het mooie beeld van O.L.Vrouw.

Emma D'Haenens; Suzanne Van Liedekerke; Ghilaine Herreman; Sidonie Van Gothem; Adriene Ringoot en Adriene Vonck.



In de vijftiger jaren doorkruiste de processie de belangrijkste straten van het dorp. Pastoor Buckens bracht ook wat meer leven in het aloude Vlasmis met een ommeegang en een processie waar de verschillende groepen het leven uitbeelden van de heilige. Aldegonde werd aanroepen tegen de kanker. Agnes De Meyer als de H. Agnes

Laura De Loose als O.L.Vrouw Koningin der martelaren.
Meisje met palm: Paula Van der Niepen.



Uit de Aldegonde-processie. Wij herkennen zuster Anette, de drijvende motor achter deze gebeurtenis.





1949- De Alleluja-groep

1-Elise Goeman; 2-Christiane Veldeman; 3-Erna Provost; 4- verdoken: Bernadette Schockaert; 5-Margareta Fermon; 6-Anita Gees; 7-Christiane Scheerlinck; 8-Godelieve Steppe; 9-Simonne Beeckman; 10-...; 11-Simonne Van Cauwenberg; 12-Simonne Haemerijck.



Bij de rondgang van de processie werden de buurtkapelletjes mooi versierd. Aan elke kapel werd een korte bidstonde gehouden. Op de foto pastoor Buckens aan de kapel t.e.v. de H.Moeder Anna.



1949- Ook in de wijken werden versieringen en huldeteksten aangebracht.

In Ekent prijkte: 'Gezwoeren den eed voor lief en voor leed. De Kristus is koning, zijn ridders zijn wij. Wij kennen geen koning, geen keizer dan Hij'

Vooraan: Marie-José Wijnant; Julia Mallefroy; Andrea Baetens; André Matthijs; Anny Baetens; Marcella Wijnant en Jan De Schepper.

Drie meisjes achteraan: Paula Van der Gucht; Agnes Van de Weghe en Maria Bael.



1967 - Heropbouw Edekapel

Het bouwvallig kapelletje t.e.v. O.L.V. Onbevlekt Ontvangen werd vervangen door een grotere kapel, getekend door Architect Karel Maes. De grond werd geschonken door de familie Steppe en de bouwwerken werden belangeloos uitgevoerd door de Edenaren. In 1968 had de plechtige inwijding plaats.

De plechtigheid aan de nieuwe kapel: Deken Thijsmans en onderpastoor Strens.

Leden van de kerkraad met de flambeeuw: Albert Deleenheer; Philemon Braeckman; Paul Van den Steen; Frans Muylaert; Gomaar Veldeman en Paul Scheerlinck. Verder bemerkten wij rechts: Walter Braeckman en Frans Basten

'De Ware Vrienden' die de grondwerken uitvoerden.
 1-Remy Arijs; 2-Emiel Arijs; 3-Valere De Graeve; 5-Karel Steppe; 6-Arseen Molin; 7-Jozef De Neve; 8-Désiré Raes; 9-Jozef Poelaert; 10-Jozef Cosijns; 11-Alex De Boeck.



Deken Thijsmans zegende de eerste steenlegging. Godelieve Steppe; Valerie De Graeve; Jozef De Pril; Maurice Daghuyt (knapte het metselwerk op); Omer De Pril en Jozef De Neve.

KSA-Jong Vlaanderen in de optocht naar de kapel.
 Vooraan één van de leidsters: Magda Vonck

