
Wereldoorlog II

Op 26 augustus 1939 leidde de internationale spanning tot een algemene mobilisatie in België.

Op 10 mei 1940 begonnen de Duitse troepen met een grootscheeps offensief. Zonder ultimatum viel de bezetter ons land binnen.

Reeds op 11 mei veroverden zij de vesting Eben-Emael. Toen ook een aantal bruggen over het Albertkanaal in Duitse handen viel, besloot de Koning de troepen terug te trekken op de verdedigingslijn Antwerpen-Namen.

Tussen 17 en 20 mei trokken de Belgische troepen zich achter de Schelde terug.

Tijdens een onderhoud met de regering in het kasteel van Wijnendaele op 25 mei verklaarde de Koning dat een capitulatie onafwendbaar werd en dat hij in dat geval als krijgsgevangene bij zijn troepen zou blijven.

Intussen vocht het Belgisch leger voort aan de Leie. Op 27 mei besloot de Koning de capitulatie aan te vragen, die volgens Hitler onvoorwaardelijk moest zijn. Nog dezelfde dag om 23 uur werd de overgave getekend door de Duitse generaal von Reichenau en de Belgische generaal Derousseaux.

Een 4 jaar lange bezetting stond voor de boeg. Begin september 1944 werd ons land door de geallieerden bevrijd.

De *'18-daagse veldtocht'* heeft het leven gekost aan ongeveer 20.000 burgers en soldaten.

Ook onze gemeente betaalde haar tol:

Denderhoutem: twee gesneuvelden, Haaltert: drie, Heldergerem: twee, Kerksken: drie en Terjoden twee slachtoffers.

CAROLUS JOSEPH ALLAER

Soldaat 1^{ste} Regiment Carabiniers

Denderhoutem 19 maart 1917

Adegem 26 mei 1940

GESNEUVELDEN WO

II

DENDERHOUTEM

Carolus werd geboren te Denderhoutem op 19 maart 1917 en ongehuwde zoon van Desidereus Allaer en van Maria Emma Van der Haegen.

Hij was soldaat milicien van de lichte 1937 bij het 1^{ste} Regiment Carabiniers, stamnummer 131/91879.

Sneuvelde te Adegem op 26 mei 1940 en werd er begraven op de gemeentelijke begraafplaats.



THEODOOR JOZEF DE PRIL

Wachtmeester 4^{de} Regiment artillerie
Haaltert 19 januari 1914
Aarsele 26 mei 1940

Theodoor Jozef De Pril geboren te Haaltert op 19 januari 1914 was de zoon van Cassimir De Pril en van Maria Mathilde Van Opdenbosch.

Hij was gehuwd met Maria Felicia Troch, bediende bij Fabelta en wonende in Daal te Denderhoutem.

Theodoor was milicien-wachtmeester bij het 2^{de} Regiment, stamnummer 152/18654.

Hij sneuvelde te Aarsele op 26 mei 1940, volgens de officiële documenten. (Op het bidprentje staat 27mei).



CAMIEL CYRILLE DE LOOSE

Korporaal 8^{ste} Regiment Grenadiers

Haaltert 4 juli 1906

Middelkerke 27 mei 1940

GESNEUVELDEN WO II

HAALTERT

Remy De Loose, metser-grafmaker, huwde Leonia Braem te Haaltert op 29 juni 1904. Ze kregen 4 kinderen: Maria Anna (°22-10-1904), **Camillus Cyrillus (°05-07-1906)**, Ludovica Maria (°28-04-1911) en Amelia Maria (°24-06-1913).

Hun zoon Cyriel aannemer, was gehuwd met Julia De Roeck (ex. Kerksken). Bij het uitbreken van de oorlog hadden zij drie kinderen.

Cyriel was milicien van de lichte 1926, stamnummer 135/66471 en werd korporaal bij het 8^{ste} Regiment van de Grenadiers, 3^{de} Bataljon, 12^{de} Compagnie. Een eerste mobilisatiebevel kwam in 1939 te Kester. Na enkele maanden mocht hij terug naar huis (gunstmaatregel: vader van 3 kinderen).

Op 10 mei 1940 bij het begin van de 18-daagse veldtocht volgde een tweede mobilisatiebevel. Hij verwoogde zijn eenheid in Antwerpen. Een laatste brief (12 mei) werd verstuurd uit Zwijnaarde. Op 27 mei, vertoefde zijn eenheid (12^{de} Compagnie, 8 RTAA) in het Sint Jozefinstituut te Lombardzijde. Rond 11 u volgde een bombardement door Duitse vliegtuigen. Zwaar gekwetst werd hij met andere lotgenoten vervoerd naar een ziekenhuis in Brugge. Camiel Cyriel overleed tijdens het transport.





Ruim een maand zonder enig nieuws, ontdekte een zus van zijn echtgenote in 'Het Laatste Nieuws' van 01 juli 1940 de naam van haar schoonbroer bij een lijst van gesneuvelden.

Na een te vergeefse zoektocht van familieleden naar het graf, ontvingen zij van een dorpsgenoot (Jozef Verbestel) actief bij de ontmijningsdienst, het bericht dat het graf ontdekt werd op een met mijnen omringde begraafplaats in Middelkerke.

Door bemiddeling van Mr. en Mevr. Jozef De Graeve (verantwoordelijke van Erkentelijkheid) werden de stoffelijke resten in 1946 overgebracht naar Haaltert.

De lijkstond opgebaard in het gemeentehuis en begeleid door de gemeentelijke overheid, familie en vele vrienden werd hij naar zijn definitieve rustplaats gedragen. Burgemeester de Sadeleer hield een toespraak namens het gemeentebestuur.

Postuum toegekende eretekens:

- Herinneringsmedaille van den oorlog 1940-45
- Ridder in de orde van Leopold II
- Oorlogskruis met palm

De lijkstond gedragen door burens, aan zijn geboortehuis, Houtmarkt



ALBERT ROMAIN REDANT

Sergeant Regiment Transmissietroepen

Haaltert 3 oktober 1917 – Gent 17 mei 1940

Arthur Redant en zijn echtgenote Maria Clementina Redant woonden in 's Gravenkerselaar en hadden 5 kinderen: Urbanus Josephus (°08-04-1907), Omer Alphonsus (°09-11-1908), Martha Clementia (°02-02-1913), Maria Anastasia (°21-03-1915) en **Albertus Romanus** (°04-10-1917).

Albert, ongehuwd en landbouwer werd soldaat milicien van de lichte 1937 bij het Regiment van de Transmissietroepen, stamnummer 289/11798. Hij was 1,73 m groot en woog 61 kg.

Albert was begeleider met de motor van een colonne militairen die zich verplaatste van Gent, richting Heusden. Hij werd het slachtoffer bij een botsing met een ander voertuig. Zwaar gewond werd hij naar het hospitaal te Gent gevoerd waar hij overleed op 17 mei 1940. Hij ligt begraven op het kerkhof te Haaltert.



CÉSAR LIEVENS

Soldaat 1ste Regiment Grenadiers

Kerksken 19 december 1902

Le Quesnoy en Artois (F) 21 mei 1940

Aloysius Lievens, herbergier, en Marie Sylvie kregen 11 kinderen: Marie Delphine (°24-09-1897), Clemence Angèle (°28-11-1898), Remy (°17-01-1901), **César Philemon (°19-12-1902)**, Germaine Alice (°14-08-1904), Maria (°26-08-1907), Camille (°09-10-1909), Maria Florentia (°31-10-1911), Franciscus (°22-09-1913), Gabrielle Marie (°11-06-1916) en Gerard Maurits (°23-12-1918).

Hun zoon César huwde met Irma Van de Velde en hadden één zoon, Herman Marcel (°23-08-1932). Het gezin woonde Kerkskenhoek, Haaltert (Ziekhuizen).

César was soldaat milicien van de lichte 1922 bij het Corps VIW, 1ste Regiment Grenadiers, stamnummer 137/5024.

Hij sneuvelde in Le Quesnoy en Artois (F) op 21 mei 1940 en werd begraven in een weide vlak bij de hoeve van familie Campagne.

Enkele dagen later, op 29 mei werd hij definitief begraven op het kerkhof te Haaltert.



AIMÉ JOZEF HAESAERT

Soldaat 14^{de} Artillerieregiment

Heldergem 17 oktober 1910

Maastricht 12 mei 1940

Gesneuvelden WO

II HELDERGEM

Aimé werd geboren te Heldergem op 17 oktober 1910 in het gezin Achiel Haesaert en Marie De Ro. Er waren nog 3 kinderen: Maria (°08-01-1912), Maurice (°09-02-1915) en Edmond (°14-10-1916).

Aimé was soldaat milicien (kannonier) van de lichte 1930 bij het 14^{de} Artillerieregiment, 15^{de} Batterij, 5^{de} groep 14A, stamnummer 164/11464.

Hij werd gemobiliseerd op 1 september 1939. Zijn eenheid werd zwaar gebombardeerd door vijandelijke vliegtuigen op 10 en 11 mei. Ze bezweken voor de overmacht en op 11 mei gaven ze zich over aan de Duitse infanterie. De groep werd op 12 mei in de nabijheid van de Maasbrug bestookt door een Engels eskader bij het bombardement boven Maastricht. Er vielen zeven dodelijke slachtoffers, waaronder Haesaert. Hij werd in Maastricht begraven.

Op 13 juli 1947 werden de stoffelijke resten overgebracht naar zijn geboortedorp 'op een vrachtauto, zonder drapeau'.

Het werd een ingetogen plechtigheid met toespraken namens de buurtbewoners, het Gemeentebestuur en de Oud-strijders van Heldergem.



Op de uitvaart, zeven jaar na zijn overlijden, werden twee lijkredevoeringen uitgesproken, één namens het gemeentebestuur en één namens de Oud-strijders.

Diep betreurde familie, waarde toeboorders

Vriend Aimé

Niettegenstaande het me zeer hard en pijnlijk valt, is het mijn duurzame plicht, in naam van het Gemeentebestuur, U een laatste afscheidsgroet te sturen.

Meer dan 7 jaar is het reeds, dat u, door de gruwelen en noodlottige gevolgen van den oorlog uit ons midden zijt verwijderd.

In 1939 kwam het onaangename nieuws der mobilisatie de harten van ouders, vrouwen en kinderen reeds aantasten en bedroeven. Jongelingen moesten familieleden verlaten om ergens in het vaderland hun plichten te vervullen. Ook U, Aimé, trof deze eerste oproep. Alhoewel pijnlijk en hartroerend, aarzelde u niet uw vaderlandse plichten te vervullen. Doch, dit alles was maar een voorbode van het naderend onheil dat volgen zou.

10 mei 1940. Ons zo rustige landke werd berschapen in de meest angstwekkende paniek. Kanonnen bulderden, obussen vlogen door de lucht, kogels floten om ons heen. De vijand had de verdragen met de voeten getreden. België's onafhankelijkheid was geschonden. Ieder soldaat te wapen, ieder soldaat ten strijde voor recht en vrijheid.

Diep bewust van uwe verantwoordelijkheid stond u paraat Aimée, om zich tegen 's vijands snode plannen te verdedigen. Helaas! Uw offervaardigheid en strijdlust mocht maar van korten duur zijn. Op 12 mei vond u den heldendood te Maastricht bij één der talrijke bombardementen. Pijnlijk moesten die laatste ogenblikken voor u geweest zijn. Des te droeviger en hartverscheurend moesten wij en in 't bijzonder uw familie dit bericht vernemen.

Ver van uw geboortedorp zijt gij gevallen uit plicht, als een grote held, zonder maar één opbeurend woord van vrouw en kinderen, van familieleden, vrienden en kennissen. Zij allen die u kenden als een plichtbewuste kristen huisvader, die met u zo menig vriendelijk woord gewisseld hadden, zij allen zagen u niet meer weer.

Na 7 jaar staan wij hier nu bij uw stoffelijk overschot, uw heldendood staat ons nog klaar voor den geest. Diep ontroerd, teneergeslagen, maar niettemin fier over uw heldhaftige houding, richten wij deze laatste woorden tot u, doch laat ons troosten bij die gedachte:

*U stond voor 't recht in 't veld
En viel als kristen held.
En nu, vriend Aimé, vaarwel, in 't ander leven
Zal God u loon naar deugden geven,
En zal uw volk, nog lange jaren
't geheugen van uw moed bewaren.*

Namens de Oudstrijders:

Dierbare vriend Aimé,

In naam van de oudstrijders, krijgsgevangen en opgeëischten van Helderger, wil ik u een laatste vaarwel toesturen.

Nog versch in ieders gebeugen ligt het, dat de Duitse drommen als een orkaan, op onze streken neervielen.

Gij Aimé, bevond u onder deze, welke de eerste gevoelige schok opvingen, en ondanks het wanhopig verweer, de weg naar het krijgsgevangenschap werd opgestuurd.

Nog het belgisch grondgebied niet verlatend hebbende, moest u reeds een vreeselijk bombardement, van eigen artillerie doorstaan, welke de brug Vroenhoven-Maastricht onder vuur namen. Pas enkele schreden op Nederlandsche bodem, een Engelsch eskader die opdook, en de Maasbrug als doel nam. Het was deze aanval die onze vriend noodlottig werd.

Ik laak hier bijzonder de Duitse horden, die in tegenstrijd met alle oorlogswetten en menschelijke gevoelens, steeds de weerloze gevangen ophielden, rondom bruggen en tragische punten en zoo een levende verdediging, tegen onze landgenooten opstelden en hunne inval met menschenlevens dekte.

Gij Aimé zijt een slachtoffer van dergelijke wandaad, gij die steeds waard, een voorbeeldig echtgenoot, een kommervolle vader, bezorgd voor gezin en familie, gij waard een toonbeeld voor velen.

En hier achtbare vrienden, wil ik een feit aanhalen, enkele oogenblikken voor zijn dood, het weinige eten dat hij bezat deelde met een dorpsgenoot, toen ook gevangen en thans hier aanwezig, als een levende getuige van zijne broederlijke naastenliefde.

Enkel krijgsgevangene en opgeëischten kunnen ten volle beseffen wat in deze schijnbaar onverschillige daad besloten ligt. Het laatste stuk brood delen met een vriend, om samen den honger en ontbering tegemoet te gaan.

Ik dank u hierom, Aimé, in naam van deze vriend en alle vrienden die hier rondom u zijn geschaard.

Ik dank u, en uw nageslacht mag fier zijn op die edelmoedige daad, schooner dan het grootste waagstuk en heldenfeit in de oorlog volbracht.

Vaarwel Aimé, vergeten kunnen wij u nooit en God zal het u loonen. Ik groet u een laatste maal als held, als menschenvriend.

Vaarwel, tot hiernamaals.

Alfons Beerens

ALBERT DOMIEN VERSTOCKT

Soldaat 2^{de} Linieregiment

Heldergem 20 mei 1915

Temploux 12 mei 1940

Victor Verstockt en Adela Breynaert woonden op de 'Liefkenshoek' met hun 4 kinderen: Yvonne (°25-10-1913), Albert (°20-05-1915), Zoé (°01-03-1917) en Anna (°04-10-1919).

Albert was soldaat milicien (autobestuurder) van de lichter 1935 bij het 2^{de} Linieregiment, stamnummer 102/89350. Opgeroepen op 1 september en ingedeeld bij het 25^{ste} Geniebataljon, 1^{ste} Compagnie.

Bij het aanleggen van een mijnenveld werden zij bestookt door vijandelijke vliegtuigen en Albert werd dodelijk getroffen. Hij overleed nog dezelfde dag op 12 mei 1940 in Temploux.

Zijn vriend, Edgard De Nayer was getuige van het overlijden en nam de moeilijke opdracht op zich de familie in te lichten.

Op 23 juni 1940 werd het lichaam van Albert Verstockt overgebracht naar het kerkhof van Heldergem.



AUGUST EDGARD DE PAUW

Soldaat 4^{de} Grenadiers

Kerksken 18 maart 1920

Marseillete (F) 19 juli 1940

GESNEUEVELDEN WO II

KERKSKEN

Jozef De Pauw en Maria De Schrijver kregen twee kinderen, **Edgard August** (°18-03-1920) en Victorine (°12-08-1921).

Edgard werd soldaat milicien van de lichte 1940 bij de 4^{de} Grenadiers, 2^{de} Compagnie, stamnummer 253358.

Hij meldde zich aan in Dendermonde en volgde de recrutenopleiding. Bij de inval van de bezetter week zijn eenheid uit naar Zuid-Frankrijk (Carcassonne).

Hij stierf de verdrinkingsdood in Marseillete (Z-Fr) op 19 juli 1940 en werd daar begraven.

Op 11 juni 1963 werden de stoffelijke resten overgebracht naar het kerkhof in De Panne.



CAMIEL JULIEN DE RIJCK

Soldaat 5^{de} Linieregiment

Kerksken 3 december 1912

Willemstad (N) 30 mei 1940

Camiel Julien was de zoon van Franciscus De Rijck en van Maria Delphina Van Durme. Hij werd geboren op 3 december 1912 en huwde te Kerksken met Florine Van Keymeulen op 06 mei 1933. Het jonge gezin woonde op Terlicht en hadden één zoon: Roger Franciscus

(°Aalst 09-08-1933). Hij was soldaat milicien van de lichteing 1932 bij het 5^{de} Linieregiment, stamnummer 107/20500.

Na de 18-daagse veldtocht werd hij gevangen genomen en kwam om in het Hollands Diep ter hoogte van Willemstad (N) aan boord van een Rijnaak (Rhenus 127) die krijgsgevangenen transporteerde naar een kamp in Duitsland. Het ruim van het schip zat volgepropt met soldaten en op het dek stonden de gevangenen tegen elkaar gedruimd. Het schip voer op een mijn en explodeerde. De rijnaak brak midden door. Ruim 130 Belgische soldaten verdronken, waaronder Camiel De Rijck.

Camiel Juliaan werd voorlopig begraven in Ooltgansplaat (N).





Na de oorlog, op 17 juli 1947 werd het stoffelijk overschot overgebracht naar zijn geboortedorp Kerksken



De Rijnaak in het Hollands Diep

CÉSAR PHILEMON LIEVENS

Soldaat VIW – verkeer en inlichtingendienst

Kerksken 19 december 1905

St. Amand-les-Eaux (F) 25 mei 1940

GESNEUVELDEN WO II TERJODEN

Het gezin van Franciscus Lievens (ex. Aaigem) en Maria De Troyer (ex. Welle) huwden te Kerksken in 1899 en woonden met hun negen kinderen op Terlicht: Maria Delphina (°01-08-1900), Maria Anna (°15-09-1901), Rachel (°14-11-1902), Alphonse (°01-06-1904), **César Philemon (°19-12-1905)**, Cyrille (°27-01-1907), Arthur (°10-08-1908), Jozef (°29-12-1912) en Zacharias Jozef (°23-03-1918).

César huwde met Maria De Pelsemaeker.

Hij was soldaat milicien van de lichte 1925 bij het VIW (verkeer en inlichtingendienst), 10^{de} Bataljon, 3^{de} Compagnie, stamnummer 135/17800.

Getroffen bij een bombardement overleed hij op 25 mei 1940 in St. Amand-les-Eaux (F).



FRANCISCUS ANTONIUS FELIX VAN HAVERBEKE

Soldaat VIW – verkeer en inlichtingendienst

Erembodegem-Terjoden 26 juni 1902

Boulogne (F) 22 mei 1940

Frans Van Haverbeke werd geboren te Erembodegem-Terjoden op 26-06-1902 als zoon van Ferdinand en Prudentia Baetens.

Hij huwde Alida Van den Steen en had één dochtertje (Elisa).

Frans was soldaat milicien van de lichte 1922 bij het VIW (verkeer en inlichtingendienst, werfbureau Aalst), 10de Bataljon, 3^{de} Compagnie, stamnummer 128/11409.

Hij sneuvelde te Boulogne (F) op 22 mei 1940, overgebracht en begraven op het kerkhof te Aalst.

