

Boekvoorstelling
"de pijn daensist te zijn"
14 augustus 2014





Jozef Callebaut

Hier werd in de vroegere herberg
 "Bij Callens Zjeppen"
 1880-1932
 op 1 oktober 1894 priester Daens,
 lijsttrekker van de Christene Volkspartij.



Victorine D'Herle



Op 25 juli 1897 betuigde priester Daens
 zijn steun aan de wevers van
 "De Samenwerkende Weverijen van Kerksken en Denderhoutem"





Zondag 2 november
 om 15 uur
Sint-Gorikskerk Haaltert



DAENSCANTATE

DAENSCANTATE

Uitgevoerd door het
Symfonisch orkest van Aalst
Dirigent: François Van Den Bergh
 met de koren

Vrolijke Musici uit Haaltert
 en **Meergalm** uit Bertare

Julien Librecht tekst
Octaaf Boone muziek

Toegang: € 10,-
 Kaarten bij cultuurraad, cultuurdienst en koren





Denderhoutem

5 juli: opening tentoonstelling en voorstelling 'Adv. De Backer en het Daensisme' - Luc Pots
(nog exemplaren beschikbaar euro 15,00 + euro 5 bij verzending buiten de deelgemeenten)



Burgemeestr Veerle Baeyens, auteur Luc Pots en moderator Paul Ghijssels

Kerksken

14 augustus: opening tentoonstelling en voorstelling 'De pijn Daensist te zijn' - Joris De Kegel



'De pijn Daensist te zijn'
formaat A4 - kleurendruk - 272 blz.
22 euro, bij verzending buiten de gemeente: + 5 euro
Nog enkele exemplaren beschikbaar !

Mededelingen Heemkundige Kring
Groot-Haaltert - 3-maandelijks ledenblad

34e jaargang 2014 - nr. 2

Redactie:

Diepeweg 15, 9450 Haaltert
Voorzitter - Secretariaat
Willy De Loose
053/83.08.81

Medewerkers:

Denderhoutem:

Luc Pots
Hans Sonck
Raf Hendrickx

Haaltert:

Wim Allaer
Jan Paul De Graeve
Marc De Moyer
John Scheerlinck
Christophe Provost
Staf Versavel

Heldergerm:

Roger De Troyer
William Minnaert

Kerksken:

Joris De Kegel - ledenadministratie

Documentatiecentrum:

Warandgebouw Sint-Goriksplein 17,
9450 Haaltert.

Open: eerste zondag en tweede donderdag
van de maand van 10 tot 12 u.

Gesloten: juli en augustus

Ruiladres:

Diepeweg 15, 9450 Haaltert

Lidmaatschap: € 10

Steunend lid: € 15

Rek.nr. BE40 4395 0830 6163

KREDBEBB

Heemkundige Kring Groot-Haaltert

Email: willydeloose@skynet.be

info@hkhaaltert.be

Website: www.hkhaaltert.be

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn/haar teksten. Teksten mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

HK Haaltert is lid van 'Heemkunde Oost-Vlaanderen'.

Redactioneel



Wellicht hebt u via pers en radio alles vernomen over de start van de Priester Daensherdenking in Aalst.

Het werd een waardige plechtigheid naar aanleiding van het 175ste geboorte jaar.

Na een korte plechtigheid aan het monument was er de eucharistieviering met een treffende homilie door Kanunnik Ludo Collin.

In de Kerkstraat werd aan het geboortehuis van de priester een nieuwe gedenkplaat ingewijd, waarna de huldezitting in het stadshuis druk bijgewoond werd.

Ook elders in Vlaanderen schenkt men aandacht aan deze merkwaardige figuur.

Onze regio mag niet ontbreken, omdat Daens en het daensisme, waar Denderhoutenaar advocaat Aloïs De Backer een voorman van was, nauwe banden hebben met Kerksken en Denderhoutem.

De Heemkundige Kring kreeg de medewerking van het Gemeentebestuur, de Cultuurraad en de DF-afdeling Kerksken-Heldergerm voor de organisatie van een waardige herdenking. Elders in dit nummer staat het volledige programma.

Twee items verdienen onze speciale aandacht. Enerzijds de uitgave *'Advocaat Aloïs De Backer, de man en zijn tijd'* door Luc Pots en anderzijds *'De pijn Daensist te zijn'* door Joris De Kegel. Verdere bijzonderheden over de werken vindt u eveneens in dit nummer. Wij willen deze twee uitermate boeiende en geschiedkundig verantwoorde studies graag aanbevelen. De twee boeken horen zeker thuis in onze plaatselijke bibliografie.

Maken wij er in Denderhoutem en in Kerksken een waardige herdenking van? Graag nodigen wij onze lezers uit deel te nemen aan de activiteiten. Van harte welkom!

Wal



Heemkundige Kring Haaltert

Voorstelling boek 'De pijn daensist te zijn' van Joris De Kegel

Donderdag 14 augustus 2014, Sint-Martinuskerk Kerksken 20 uur.

'Daens 175' herdenkt vanaf 1 juni de 175e verjaardag van Adolf Daens die geboren werd op 18 december 1839. Het is ook 120 jaar geleden dat priester Daens zijn inspirerende en hoopgevende politieke boodschap lanceerde. Dit gebeurde in Kerksken op 1 oktober 1894 toen hij lijsttrekker werd van de Christene Volkspartij. Aan de plaatselijke pastoor schreef hij op zijn naamkaartje de motivatie van zijn beslissing.

Het boek 'De pijn daensist te zijn' vertelt aan de hand van niet eerder gepubliceerde documenten en getuigenissen het verhaal van niet alleen de bekende hoofdrolspelers maar ook het engagement van de plaatselijke spilfiguren en volgelingen, hun triomfen en vervolging.



De gevolgen van de werkstaking in Kerksken van 8 februari 1897 was de eerste confrontatie van de Christene Volkspartij met de Sociale Kwestie en de aanzet tot het stichten van coöperaties, onderlinge kassen en vakbonden. Het aanvankelijk succes van sociale instellingen en voorzieningen van de Christene Volkspartij zullen uiteindelijk de aanleiding zijn om priester Daens monddood te maken

Het boek beschrijft verder het verhaal van 4 generaties daensisten in Kerksken, in de Denderstreek en in Amerika. Hoe daensisten meewerkten aan de 'Gazette van Detroit'. Aan het verhaal van 'Flandria-America' en van 'De Straal', de tweetalige Nederlands-Engelse krant.

Verder komen we te weten hoe in de Denderstreek na WO I en WO II het daensistische gedachtegoed overleefde in de opeenvolgende Vlaams-nationale partijen en welke de rol was van de repressie. Ondanks alles blijven de daensisten in Kerksken 'Het Lied van den Groenen Strik' zingen.

De publicatie 'De pijn daensist te zijn' van Joris De Kegel bevat een voorwoord van Professor Frans-Jos Verdoodt. Het boek circa 250 blz., wordt uitgegeven op A4 formaat en in kleur, gelijmd en met geplastificeerde cover.



Het kan besteld worden door voorintekening tot 15 juli door overschrijving van € 19 op rekening van de Heemkundige Kring Haaltert BE40 4395 0830 6163 KREDEBB met vermelding boek Daens of via e-mail: dekegel.joris@telenet.be. Tel. 053 83 60 15

Wie een boek heeft gereserveerd wordt uitgenodigd op de voorstelling, met daarna de opening van de tentoonstelling en afgesloten met een receptie. Het boek kost hierna € 22.

De auteur Joris De Kegel werd geboren te Kerksken op 8 augustus 1943. Hij is daensist van de vierde generatie. Zijn overgrootvader Jozef Callebaut was Roelander en spilfiguur van de Christene Volkspartij. Diens archief bleef bewaard en samen met persoonlijke getuigenissen vormt het de kern van 'De pijn daensist te zijn'.

De Heemkundige Kring, Gemeentebestuur,
Cultuurraad en Davidsfonds organiseren ter
gelegenheid van de herdenking Daens 175 jaar:



Denderhoutem

zaterdag 5 juli 2014, kerkhof 17.30 u.

- **Herdenking advocaat Aloïs De Backer aan het grafmonument.**
Aansluitend, onder begeleiding van de harmonie 'Moed en Volharding',
naar de Sint-Amanduskerk voor een plechtige eucharistieviering.
Na de mis in de academie voor muziek, woord en dans:
Boekvoorstelling 'Aloïs De Backer, de man en zijn tijd' van Luc Pots.
Opening tentoonstelling 'Aloïs De Backer, de man van bij ons en zijn tijd van 5 juli tot 10 augustus.

Haaltert

zondag 6 juli 2014, centrum De Kouter 10.30 u.

- **11 juliviering**
Gelegenheidstoespraak door Johan Velghe, voorzitter priester
Daensfonds

Kerksken

donderdag 14 augustus 2014, Sint-Martinuskerk 20 u.

- **Boekvoorstelling 'De pijn daensist te zijn' van Joris De Kegel.**
- **Opening van de Daenstentoonstelling van 14 tot 31 augustus.**

zondag 21 september 2014, Sint-Martinuskerk 10 u.

- **Herdenkingsmis voor de Daensisten van Kerksken**
Na de misviering, onder begeleiding van de Koninklijke muziekmaatschappij 'De Jonge Kunstminnaars', tocht naar de Bergstraat voor de onthulling van een gedenkplaat aan de woning waar op 1 oktober 1894 de kandidatenlijst van de 'Christene Volkspartij' werd samengesteld en de eerste Daensistische coöperatieve 'De samenwerkende wevers van Kerkxken' werd gesticht.

Haaltert

zondag 2 november 2014, Sint-Gorikskerk 15 u.

- **Uitvoering Daens-Cantate**
Muziek Octaaf Boone, tekst Julien Librecht
in samenwerking met het Symfonisch orkest van Aalst, dirigent François Van Den Bergh met de koren 'Vrolijke Musici' uit Haaltert en 'Meergalm' uit Berlare.