

VLAAMSE



WANDELAARSBOND

WANDELBOEKJE

nr. 11



het
brantegempad
te
haaltert

WANDELBOEKJES UITGEGEVEN DOOR DE
VLAAMSE WANDELAARSBOND V.W.B.,
AFDELING VAN DE
VLAAMSE TOERISTENBOND



Reeds verschenen:

1. ZOMERGEM - PRIMUS STEYAERTPAD
Jozef van de Veire + J.v.O.
2. EKEREN - ST.-LAMBERTUSKERK - KAPELLEN-
STATION - RUSTHUIS "WELVAERT" - ZILVE-
RENHOEK - *August Wachtelaer*
3. ESSENE - WANDELING 1 - *Hendrik De Bolle*
4. EEN WANDELTOCHT DEURNE - WOMMELGEM -
VREMDE - LIER - *August Wachtelaer*
5. HET DIEPENBEEKPAD TE BORSBEEK - *Armand
van Linden*
6. NIEL-AAN-DE-RUPEL BERTHOUTWANDELING -
Hugo Ansems + J.v.O.
7. HET TWEEMOLENSPAD TE HERZELE - *Luc
Meulenijzer*
8. ESSENE - WANDELING 2 - *Hendrik De Bolle*
9. DWARS DOOR DE VALUINTJES MELDERT-MOOR-
SEL - *Laurent Van der Schueren*
10. ESSEN KIEKENHOEVE - KARRENMUSEUM -
RAUWMOER - WILDERTSE DUINEN -
Alfons Tireliren
11. HET BRANTEGEMPAD TE HAALTERT - *Willy
de Loose*



ONDER DE HOOFDREDAKTIE VAN
JOZEF VAN OVERSTRAETEN,
VOORZITTER V.T.B.-V.A.B.

het brantegempad te haaltert



Waarom Brantegempad?

We mogen aannemen dat Brantegem samen met Gotegem, namen zijn die stammen uit de Merovingische tijd en nauw samenhangen met het ontstaan van onze gemeente. Anderzijds hebben wij in deze omgeving het schilderachtigste gedeelte van Haaltert.

Onze tocht vertrekt aan de driesprong Ekentstraat-Pontweg, voor vele Haaltertnaren nog altijd "de gerre" - naam van verdwenen herberg -, die je best bereikt door de Achterstraat in te slaan vanaf het Dorp of de Hollestraat te volgen van aan de kerk te Kerksken.

We stappen de Ekentstraat in, tot we rechts de mooie kapel t.e.v. O.L.Vrouw van Zeven Weeën zien, gebouwd in 1865.

Links nog door een gedeelte van de Bakker-



Kapel O.L.V. van Zeven Weën

straat en we belanden in de Stenenstichelweg (stichel: slagboom of steen voor afsluiting van koutertoegang). Hier worden wij verwelkomd door het ruisend gebladerde, poort van een wijde "kouter" en een weinig verder komt de spitse toren van de parochiekerk door het groen ons groeten. De veldweg doorkruist het Tiskensveld tot de Lange Grootkouter.

Op het einde van deze weg gaan wij naar links en klimmen naar de top van Haaltert, waar de stenen "Topmolen" staat. We bevinden ons hier ongeveer 60 m. boven de zeespiegel.

De helaas vervallen stenen reus werd omstreeks 1770 gebouwd en stopte zijn activiteit rond 1920. Nu treurt hij om zijn weinig aantrekkelijke functie. Verdient hij echt geen beter lot?

Van dit punt mooie vergezichten, o.a. Mere, Erpe, Aalst.

We verlaten nu het grondgebied Haaltert en nemen de veldwegel naast een elektriciteitskabine. We duikelen door een groen gedeelte Mere binnen. Spijtig wordt dit mooi stukje natuur ontsierd door een stortplaats!

Dra belanden wij in de Kapittelstraat (deze naam herinnert er ons aan dat Haaltert



Topmolen

eens een kapittel bezat, gesticht door Englebert d'Oisy, heer van Haletrut = Haaltert. In 1495 kozen de kapittelheren onze buurstad Aalst als verblijfplaats). We komen in de Edestraat (verbindingsweg met Mere), alwaar links gehouden wordt. We wandelen de Oosterveldstraat voorbij en op 't einde van de betonweg belanden wij terug in 't groen, door links de Stevensveldstraat te nemen.

Geniet van deze heerlijke brok natuur, met de golvende weiden en, beneden in het dal, de kronkelende Molenbeek. Op een smal paadje bereiken wij de Gotegemstraat. De wandelweg kan nu vervolgd worden door onmiddellijk links te gaan. Wij raden echter aan in de tegengestelde richting te stappen, trouwens, 't gaat heel goed, want het is bergaf. We doen dit enerzijds om een kijkje te nemen aan de nog werkende watermolen, en misschien eens rond de visvijver te wandelen en anderzijds om eventueel wat te verpozen in een eenvoudige herberg. In de gevel van het oude voorgebouw van deze herberg steekt nog een lantaarndrager uit grootmoeders tijd.

De watermolen, die nog steeds werkt, staat op grondgebied Mere. De brug vormt de grensscheiding Haaltert-Aaigem en Mere.



wegwijzer



Watterrad - Gotegem

Deze molen wordt reeds vermeld in 1459.

Op de Molenbeek, die ontspringt in de omgeving van Herzele en uitmondt in de Dender te Mespelare, staan nog een aantal dergelijke watermolens.

Ging het daarnet gemakkelijk, nu moeten we ons toch even inspannen voor de steile klim. Let tevens op: je bewandelt hier een deel van de Denderroute, zodat je af en toe kunt gehinderd worden door een wagen.

Aan de eerste splitsing (oef, we zijn er!) rechts, door de Haalteringse straat naar het heerlijk wandelgebied aan de Molenbeek.

Na een regenachtige periode kan het hier wel wat minder aangenaam wandelen zijn, maar dit nadeel weegt niet op tegen het mooi natuurschoon dat je doorkruist.

Links door het groen bemerk je reeds het oude "Hof ten Haze".

We verlaten de Molenbeek, die haar weg verder zoekt naar Helderghem toe, en nemen de losweg naar bovenvermelde hoeve.

Het hof ten Haze of "'t hof Stoys" - dialektische naam voor het hof van de familie de Toye - wordt al vermeld in de 15e eeuw. Door verbouwing heeft het praktisch alles van zijn oorspronkelijk karakter



Haalteringse straat, op weg naar de Molenbeek

ter verloren. Het noodklokje bleef be-
waard.

Van deze hoeve vertrekt het Teunenswegel-
tje naar de Hoefstraat.

Rechts door de weiden loopt de Clitseweg
naar Teunensborre (Teunen: dialect voor
Antoon en borre = bron). Dit bronnetje be-
staat nog altijd.

Wij volgen echter de typische kinderkoppen
(Hoefstraat) door 't Groot Brantegemveld.
Hier kun je nog de leeuwerik zien klapwie-
ken boven de wijde velden. Zijn gezang is
het enige dat de rust stoort.

Vlug bereiken wij een kruispunt, met het
ongeveer 200 jaar oude kapelletje van Sint
Rochus.

Dat dit plekje reeds door verscheidene
schilders op doek gezet werd zal je zeker
niet verwonderen!

Links vertrekt de Rosthoutweg; de steile
klim rechtdoor is de Keiberg en rechts
gaat de Brantegemstraat, onze weg.

Terug lichtjes klimmend gaat het naar een
ander oud gehucht van onze gemeente, "den
Boekent". Van het vroegere beukenbos is
weinig te bespeuren.

Vóór de wegsplitsing nemen wij de brede
veldweg (Palatermansstraat) door 't Boe-
kentveld naar het Willekensbroek. De ge-

volgde weg geeft uit op een asfaltweg (Beernhoutstraat), die de grens vormt met onze buurgemeente Kerksken.

Bemerk rechts nog de toren van de Sint-Martenskerk van Kerksken, met daarachter de kerktoren van Denderhoutem.

We bereiken terug de bebouwde kom en komen aan St.-Anna, een kruispunt met kapel van St. Anna (1820) en het kompleks van de vroegere koekjesfabriek, nu modern rubberbedrijf.

We nemen links de Pontstraat en bereiken vlug het vertrekpunt van deze 9 km. lange wandeltocht.

Hopelijk, waarde wandelaar, is deze kennis-making met het "andere Haaltert" je beval-len.

Dank en graag tot ziens!

Willy de Loose.

Dit V.T.B.-wandelpad kon verwezenlijkt worden met de gewaardeerde medewerking van het gemeentebestuur.

De illustraties werden getekend door Etienne van Aken.

VLAAMSE



WANDELAARSBOND

De V.W.B. is een afdeling van de V.T.B.

Wie wenst aan te sluiten dient in de allereerste plaats lid te zijn van de Vlaamse Toeristenbond of van de Vlaamse Automobilistenbond.

De V.W.B. heeft als doel het wandelen te bevorderen als een gezonde ontspanning.

De V.W.B. BEVORDERT het normaal toeristisch wandelen, zoals het reeds door vele V.T.B.-afdelingen wordt beoefend.

De V.W.B. STEUNT het afstandswandelen, waarbij een aantal kilometers wordt opgegeven.

Aan wandeltochten kan vrij, individueel of in groepsverband worden deelgenomen. Deze deelneming gebeurt echter steeds op eigen verantwoordelijkheid. Bestuursleden of inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of schade.

Snelwandelen of lopen worden niet toegelaten.

De kledij moet ordelijk en sportief zijn.

Deelnemers eerbiedigen hun medewandelaars, de natuur en de gebouwen.

Alle activiteiten, ingericht of gesteund door de V.W.B. worden opgenomen in de bondsbladen "De Toerist" en "De Autotoerist".

Theoretische bijdragen, die het wandelen bevorderen, worden eveneens opgenomen in voornoemde bondsbladen.

Speciale prijzen, in de vorm van waardebons, kunnen in bepaalde omstandigheden worden toegekend, bvb.: jongste of oudste deelnemer of deelnemster, de van verst komende, enz. Deze waardebons kunnen ingewisseld worden in de V.T.B.-boekhandels.

Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt 30 fr. en is gebonden aan het kalenderjaar. Dit lidmaatschapsgeld geeft recht op - een verzekering tegen ongevallen,

- speciale korting op wandeltochten,
- speciale dokumentatie over wandelingen.

Voor 1973 wordt door de voorzitter, Jozef van Overstraeten, de uitgave voorzien van zeer goedkope wandelboekjes, waarin de technische beschrijving van wandelingen wordt opgenomen.

TOETREDINGSFORMULIER - Ik wens toe te treden tot:

V.T.B. 350 fr. NAAM:

V.A.B.+W.W. 500 fr. ADRES:

Inwonend lid 75 fr.

V.W.B. 30 fr. WIJZE VAN BETALING: P.R. -

BANKREKENING - POSTMANDAAT - BIJ AFLEVERING.



Et Vanden

Kapel Sint-Rochus